



Póllesijtsjes

Nieuwsbrief van Shantykoor De Póllesjongers van Woudsend
Redactie: phkranendonk@outlook.com telefoon: 06-55186794

Nieuwsbrief
6 maart 2015
Nummer 145

Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2015. Het heeft even geduurd, maar we hebben nu ook heel wat te melden. Veel informatie over ons 'Shanty-plus Festival' van zaterdag 2 mei. (zie de flyer en verdere informatie in deze nieuwsbrief).

Verder een groet vanuit Benidorm van onze voorzitter. In de rubriek "Nadere kennismaking met..." onze kersverse koorgenoot en coördinator van het Shanty-plus Festival, Cees Schipper. Tenslotte een artikel over de door ons bezongen VOC-admiraal Joris van Spilbergen. Veel leesplezier gewenst namens het PR-team!



Agenda:

*Zaterdag 11 april, 16.00 uur
Zingen bij Lieneke in Heeg.
Kleding: traditioneel

*Zaterdag 12 april, 14.00 uur
Optreden Theehuis Grou
Kleding: traditioneel

*Dinsdag 14 april, 20.00 uur
Algemene Ledenvergadering

*Zaterdag 2 mei
Shanty-plus Festival
Kleding: traditioneel

*Dinsdag 23 juni
Open Huis bij fam. Messing
Kleding traditioneel

Evenementen:

*zaterdag 4 april:
Boten-opstap dag Woudsend

*zaterdag 2 mei:
Shanty-plus Festival

*9 en 10 mei:
Preamsilen Woudsend

*13 en 14 juni:
Preamsilen Oudega (SWF)

*19 en 20 juli:
Preamsilen Terherne

*maandag 27 juli:
Skûtsjesilen Woudsend/SKS

*dinsdag 4 augustus:
Skûtsjesilen Hegermeer/IFKS

*zaterdag 12 september:
Monumenten, Muziek en Meer...

Programma

'Shanty-plus Festival'

Het 'Shanty-plus Festival' op zaterdag 2 mei 2015 krijgt een zeer gevarieerd programma met shantykoren, muziekgroepen, een watersport- en streekmarkt en vele attracties. De opening van het festival is om 13.00 uur aan de lewal. De afsluiting is op de le om 21.30 uur. Afwisselend op de vier podia bij de horeca zijn optredens van shantykoren en muziekgroepen met folk- en bluesmuziek en uit Woudsend het koor De Reinbôge en een gelegenheds-kindershantykoor.

Op de Eewal en de Waechswal is een gezellige markt met visrokerij en muziek.

Er wordt een kinderplein ingericht met diverse attracties. In de feestelijke Midstrjitte is er weer straatverkoop en vanuit de huizen.



Opening watersportseizoen 2015 Woudsend/Heeg

Het festival valt samen met de opening van het 'Watersportseizoen 2015 Heeg/Woudsend'. Beide dorpen hebben daarbij hun eigen festivalprogramma. In Heeg is op 2 mei het jaarlijkse Dekdweilfestival.

Enkele dweilorkesten zullen ook in Woudsend afmeren. De verbinding tussen beide dorpen wordt ook gemaakt met twee klassieke beurtveershippen met een doorlopende gratis vaardienst Woudsend – Heeg – Woudsend.

Bedrijven, standhouders en horeca

Aan het welslagen van het festival doen bedrijven, standhouders en ook alle horeca van Woudsend mee. Ook de Ondernemersvereniging, Dorpsbelangen en de gemeente Súdwest-Fryslân ondersteunen het festival.

Verdere info: www.pollesjongers.nl of info@pollesjongers.nl en 06-55 186 794

In dit nummer:

- *Shanty-plus Festival
- *Agenda
- *Groet uit Benidorm
- *Nadere kennismaking met....
- *Wie was Joris van Spilbergen





Pôllesijtsjes

Nieuwsbrief van Shantykoor De Pôllesjongers van Woudsend
Redactie: phkranendonk@outlook.com telefoon: 06-55186794

Nieuwsbrief
6 maart 2015
Nummer 145

En nu nog de organisatie!

Zoals jullie zien is het programma rond: Het programma is opgesteld door de voorbereidingscommissie: Dick, Coen, Sietse, Fekke, Meije, Adriaan, Peter en Cees (tevens coördinator). Er is een draaiboek en een tijdschema gemaakt. Er is een flyer klaar, die in april op grote schaal verspreid gaat worden. Voor de bezoekers komt er een leuk programmaboekje. Met de ondernemersvereniging en de horeca van Woudsend is positief en geslaagd overleg gevoerd over de voorbereiding van het festival.

Maar er moet meer gebeuren: spandoeken en posters ophangen, flyers verspreiden, borden plaatsen podia bouwen, etc. Daarnaast hebben we behoefte aan een aantal gastvrouwen om de verschillende koren die dag te begeleiden. Al die activiteiten hebben een 'eigenaar', een lid van de voorbereidingscommissie, die er over waakt dat alles op tijd klaar is of gebeurt. Die eigenaar kan dat niet alleen, dus zal hij een beroep doen op de andere koorleden om hem te helpen. Een flink aantal van ons heeft al ervaring met eerdere festivals. Dat komt goed van pas. We hebben iedereen nodig om ook van dit festival een succes te maken. Voor tips, suggesties en/of medewerking kun je natuurlijk alvast contact opnemen met een van de commissieleden. Elke bijdrage is welkom!

Namens de voorbereidingscommissie, Cees Schipper, coördinator

"Groeten uit Benidorm".



Lieve Roelie, Louiza, Lieneke, beste Pôllesjongers (... en natuurlijk ook Theo en zijn MFC team),

Even een berichtje van jullie "afwezige" voorzitter (en mede muzikant) uit Benidorm.

Het is hier goed toeven. Hoewel het voor Spaanse begrippen koud is voor de tijd van het jaar hebben wij het hier best naar de zin. 15 – 20 graden Celsius is toch heel comfortabel. Vandaag, 26 februari, moesten wij ons met zonnebrand crème insmeren om niet te verbranden. Voor

Miriam is het klimaat hier (30% vochtigheid!) veel beter. En dat is, naast een beetje rust, de belangrijkste reden dat wij hier twee maanden zitten.

Via e-mail berichten volg ik de organisatie ontwikkelingen van ons komende Shanty-plus Festival in mei. De mannen van de Shanty-plus Festival commissie verzetten veel werk. In goed overleg met alle instanties in Woudsend (ondernemers, horeca, scholen en verenigingen) gaat dit Shanty-plus Festival, in samenwerking met onze watersport burens in Heeg, een mooie happening worden. Natuurlijk is het succes van het Shanty-plus Festival niet alleen gebaseerd op de inzet van de festivalcommissie. Ons gehele koor (inclusief supporters) speelt (spelen) een belangrijke rol in het welslagen van dit evenement, maar dat wisten jullie al.

Eind maart zijn wij weer thuis en ik ga er van uit dat wij elkaar dinsdag 31 maart weer ontmoeten ... en natuurlijk op 14 april 2015 bij de algemene ledenvergadering!

Groetnis en Oant Sjen, Dick en Miriam Granneman.

Van het PR-team en bestuur:

*Er zijn nog steeds twee CD's van De Pôllesjongers verkrijgbaar.: "Oer It Wetter" en "Wetter, Wyn en Wille".

Verkrijgbaar via PR-team/Peter, Midstrjitte 71 en bij de optredens. Ook de nieuwe CD van Louiza is verkrijgbaar.

*Een papieren uitdraai van deze nieuwsbrief is verkrijgbaar bij Adriaan of Peter.

*Voor gegevens over bestuur en PR-team zie onze website www.Pôllesjongers.nl

*Informatie over optredens mail naar info@pollesongers.nl of telefoon 0652534768

*Denk aan de Algemene Ledenvergadering van 14 april. Agenda en toelichting volgen nog.



Nadere kennismaking met..... Cees Schipper

Hikke en tein:

Geboren en getogen ben ik in Amsterdam, inmiddels zo'n 68 jaar geleden. In Amsterdam heb ik ook bijna 40 jaar gewerkt, met twee kleine uitstapjes, naar de N.V. Luchthaven Schiphol en de gemeente Abcoude.



Werk

Het langst heb ik gewerkt voor een aantal (elkaar opvolgende) hoogheemraadschappen (waterschappen). Eerst in het waterwerk, later in de communicatie. Ook ben ik een aantal jaren gedetacheerd geweest bij het 'Groene Hart', dat met Friesland het polderland, de dijken en het vele vaarwater gemeen heeft. Alleen het varen op zich is hier natuurlijk veel leuker!

Woudsend

Gelukkig ben ik uitgewerkt, zodat ik in Woudsend met volle teugen kan genieten van frisse lucht, een mooi uitzicht, bootjes varen en bootjes kijken. We wonen inmiddels ruim een jaar aan De Poel. Voordat we naar Woudsend kwamen, woonden we in Nigtevecht (net onder

Weesp). 'We' zijn Geertrui en ik, mijn beide dochters zijn allang de deur uit. Wel ben ik, inmiddels al jaren, (oppas)opa. Het huis is - voor ons - prachtig, met vrij uitzicht in de richting van het Slotermeer. Het toeval wil dat de Amsterdamse wijk waarin ik in mijn jeugd woonde, ook Slotermeer heet: De cirkel is rond.



Zingen

Mijn zangcarrière speelde zich tot nu toe voornamelijk binnenshuis af, met name in de badkamer. Ik kan niet zeggen of er veel mensen voor de deur stopten om te luisteren. Daarvoor zat het raam van de badkamer te hoog. In ieder geval heb ik er nooit iemand over gehoord. Er is ook nooit geklaagd overigens.

Nu mag ik uit volle borst meedoen bij de Pôllesjongers, en met heel veel plezier. Het zeemanslied heeft me altijd getrokken. Dat kan ook niet anders als je Schipper heet, denk ik.

Wie was Joris van Spilbergen?

Tijdens een rondreis eind vorig jaar door het prachtige vakantie-eiland Sri Lanka (het vroegere Ceylon in ZO-Azië, bekend van de thee en van "Wie is de Mol") kwam ik herhaaldelijk de naam Joris van Spilbergen tegen.

Hé, die naam kennen we ook uit het eerste couplet van het mooie 'deinende' lied '**Oo.. oo..., Anna Jacoba !**

Joris van Spilbergen, de admiraal, geeft ons een teken we gaan allemaal

de Zon en de Jager, de Meeuw en de Maan, ons Anna Jacoba sluit aan, achteraan.



Ik werd nieuwsgierig naar de achtergrond van deze admiraal uit vroeger tijden. Bij bezoeken aan bekende plaatsen uit de geschiedenis: forten, musea en voormalige Hervormde kerken kwam ik meer te weten over Joris van Spilbergen.

Slim onderhandelaar en samenwerker

Op 3 mei 1602 was Joris van Spilbergen de eerste Nederlander die als admiraal van de VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) voet aan wal zetten op Ceylon. Het land werd in die tijd grotendeels bezet door de Portugezen die het 'enige ware geloof' van de RK-kerk met geweld aan het land opdrongen. Veel boeddhistische en hindoeïstische tempels waren totaal vernield. Alleen de koning van Kandy in het bergachtige midden van het land kon weerstand bieden aan de Portugezen.



Pôllenijtsjes

Nieuwsbrief van Shantykoor De Pôllesjongers van Woudsend
Redactie: phkranendonk@outlook.com telefoon: 06-55186794

Nieuwsbrief
6 maart 2015
Nummer 145

Joris van Spilbergen was een slim onderhandelaar en ging meteen naar de koning van Kandy. Hij bood de Koning zijn hulp aan om de Portugezen uit Ceylon te verdrijven. Het resultaat was, dat de VOC mocht als beloning de havensteden mocht houden voor de bescherming van het eiland én voor de doorvaart naar Nederlands-Indië. De koning hield dan zijn invloed over het hele binnenland met alle oude steden en tempels. Een mooie en praktische deal!



Waardevolle beschrijvingen

Van Spilbergen had ook had veel respect en belangstelling voor de plaatselijke cultuur. Hij zorgde ervoor dat de VOC later de koning van Kandy hielp met het herbouwen van de verwoeste tempels en steden. Tijdens zijn verblijf in 1602 maakte hij ook uitvoerige reisbeschrijvingen met waardevolle informatie over die tijd. Het lukten de VOC en de koning pas in 1659 om de Portugezen te verdrijven. De vreedzame samenwerking tussen de Hollanders en Ceylon duurde bijna anderhalve eeuw tot 1798 toen de Engelse overheersing begon.

Weer op zee

Na zijn eerste bezoek aan Ceylon liet Joris van Spilbergen nog vaak van zich horen.

Hij versloeg in 1607 samen met Jacob van Heemskerk de Spaanse vloot bij Gibraltar:

*“Vooraan wordt gevochten met de Spaanse vloot
We willen wel helpen maar zijn als de dood
Dat een Spaans galjoen ons berooft van ons bier
Want niemand aan boord ziet nog scherp door 't vizier.”*

Tussen 1614 en 1617 zeilde hij in opdracht van de VOC rond de wereld via de Straat van Magellaan:

*“De vlag wordt gehesen, want geen averij
We zijn de gevreesde Abrolhos voorbij
Toch moeten we nog veel gevaren doorstaan
de storm en de stroom in de straat Magellaan.”*

Van al die reizen werd Van Spilbergen geen rijk man. Hij raakte in financiële problemen en vestigde zich in Bergen op Zoom. Daar werkte hij aan zijn reisverslagen. Enkele maanden na publicatie hiervan, overleed hij in 1620 op 52 jarige leeftijd. Hij werd begraven in de Grote Kerk van Bergen op Zoom. Hij heeft het vervolg van zijn succesvolle start op Ceylon niet eens kunnen meemaken. Een kort leven van een bijzondere VOC-admiraal: Joris van Spilbergen. Waar een shanty-liedtekst al niet toe kan leiden!

Peter Kranendonk

Namen en functies bij De Pollesjongers

Bestuur:

Dick Granneman, voorzitter; Sietse de Jong, secretaris; Eddie Jorwerda, penningmeester

Leden: Bart van der Wal en Coen Busscher.

PR-team:

Adriaan van der Horst, website en info optredens; Peter Kranendonk, nieuwsbrief en CD-verkoop;

Piet de Vries, aanname optredens; Dick Granneman, optredens .

Muziekcommissie:

Louiza Saitova (dirigente), Dick Granneman (muzikant), Roelie Boekema (muzikante), Willem Visser (tenoren), Eddie Jorwerda (baritons), Meye de Jong (bassen)



Dank aan onze vaste sponsors

