



Pôllenijtsjes

Nieuwsbrief van Shantykoor De Pôllesjongers van Woudsend
Redactie: phkranendonk@outlook.com telefoon: 06-55186794

Nieuwsbrief
27 juni 2015
Nummer 146

Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2015 zo vlak voor de zomervakantie.

Met een korte terugblik op het geslaagde Shanty-plus Festival.

Verder met een zomergroet van de voorzitter en een stukje van Cees Schipper over "The Erie Canal Song". In de rubriek "Nadere kennismaking met..." onze nieuwste aanwinst Bernard. En natuurlijk weer alle data van onze optredens en overige evenementen op een rij. Veel leesplezier gewenst namens het PR-team!



Agenda:

- *Zondag 26 juli, 17.00 uur**
MFC-plein
Optreden bij 'Skûtsje Live'
Kleding: traditioneel
- *Zondag 23 augustus 9.00 uur**
Zingen bij recreatiedienst De Karmel
- *Zaterdag 12 september**
14.00 uur Optreden bij
'Monumenten, Muziek en Meer...'
- *Zaterdag 19 september**
Zingen bij Adriaan (65) MFC
- *Zondag 27 september**
Shantifestival Zandvoort
Vertrek bij MFC 8.00 uur

Evenementen:

- *19 en 20 juli:**
Preamsilen Terherne
- *zondag 26 juli:**
'Skûtsje Live' vanaf 16.00 uur
- *maandag 27 juli:**
Skûtsjesilen Woudsend/SKS
- *dinsdag 4 augustus:**
Skûtsjesilen Hegermeer/IFKS
- *zaterdag 22 augustus:**
Rommelmart in het MFC
- *zaterdag 12 september:**
"Monumenten, Muziek en Meer..." vanaf 12.00 uur

In dit nummer:

- *Terugblik Shanty-plus Festival
- *Agenda en evenementen
- *Van de voorzitter
- *The Erie Canal Song
- *Nadere kennismaking met....
- *Evenementen in Woudsend



Terugblik 'Shanty-plus Festival'

We kunnen terugzien op een geslaagd Shanty-plus Festival. Na een onderbreking in 2013 hebben we gelukkig deze draad weer kunnen oppakken. Met een vernieuwde aanpak: In het voorjaar met de opening van het watersportseizoen én met een plus op de muziek. De samenwerking met ondernemersvereniging en de horeca Woudsend verliep zeer positief. Ook de contacten en afstemming met Heeg waren prima.

Van veel deelnemende kregen we via de mail leuke reacties.

Financieel is het ook goed rond gekomen, mede dankzij de steun van veel ondernemers en de gezamenlijke horeca. Nogmaals dank Daarvoor!

De commissie heeft met het bestuur een evaluatie opgesteld met aandachtspunten voor een volgende keer. Met name het avondprogramma en de plaatsen van de podia zijn daarbij vaak genoemd. Maar er is nog alle tijd om dat goed te bekijken.

Foto's van het festival van Jan Osinga zijn te zien op www.woudsendonline.nl

Een 30-minuten filmpje van Leo Harland en Herman Tausch is te zien op You Tube: **2015 Shanty-plus.**





Pôllenijtsjes

Nieuwsbrief van Shantymoor De Pôllesjongers van Woudsend
Redactie: phkranendonk@outlook.com telefoon: 06-55186794

Nieuwsbrief
27 juni 2015
Nummer 146

Van de voorzitter:

Terugkijkend op 2014/2015 kunnen we vaststellen dat wij een aantal mooie optredens neergezet hebben. Naast de "standaard" evenementen zoals opening Skûtsje Silen en de Karmel Kerk Recreatiedienst, zijn wij naar Zandvoort geweest, gezongen bij de doop van het schip van Lieneke van der Veen (wat was het weer slecht!) een privé optreden bij Meisje Loos en natuurlijk niet te vergeten de recente "aubade" bij de 50^e verjaardag van Theo Velting! Verder was het Shanty-Plus Festival een groot succes, niet alleen omdat het prachtig weer was (... wel heel belangrijk), maar ook door de variëteit van gebeurtenissen en de samenwerking met Heeg (opening watersportseizoen) in het bijzonder. Het aantal optredens zou wat hoger kunnen zijn, maar het belangrijkste is dat wij als koor het naar de zin hebben tijdens de repetities en daar hard werken aan de kwaliteit van ons zingen, een gevarieerd repertoire hebben, een hechte gemeenschap zijn en daardoor met elkaar iets van de grond kunnen tillen. Het succes van het Shanty Plus Festival 2015 is daar mede het bewijs van. Ook fijn is het te constateren dat het aantal Pôllesjongers gegroeid is. Namens het bestuur wens ik jullie een fijne vakantie toe en 8 september 2015 gaan wij weer "mei de kop der foar" van start.

Dick Granneman.

The Erie Canal Song

In 1905 schreef Thomas S. Allen "The Erie Canal Song", pas in 1915 kwam er muziek onder. Thomas Allen werkte, met zijn muilezel "Sal", 15 jaar als vrachtschipper op het kanaal, tussen Buffalo en Albany. Dat werk bezingt hij ook in dit droevige lied over de binnenvaart in die tijd. De tijd waarin de spierkracht van de muilezel het moest laten afweten tegen de paardenkracht van de dieselmotor.



Aan het kanaal liggen verschillende steden. Het bezongen Rome is er daar één van. Hier begon ook de aanleg van het kanaal (1817-1825). Het kanaal is 584 km lang en heeft 36 sluisen, die de schepen in totaal zo'n 172 meter hoger brengen. Nu is het vooral een recreatiekanaal, hoewel vrachtschepen er ook zijn te vinden.

Er zijn in de afgelopen eeuw zijn er heel wat mensen geweest die het lied hebben gezongen en opgenomen: *Bruce Springsteen*, *Pete Seegers* en *Sesamstraat*, om er maar een paar te noemen. Ieder zong het op zijn eigen manier en bracht wijzigingen aan in tekst en melodie.

In een van de latere versie waren de '15 jaren' opeens vervlogen en vervingen '15 mijlen' die tekst. 15 mijl is ongeveer de afstand die een muilezel zonder te rusten kan afleggen, met een jongetje op zijn rug en een boot achter zich aan slepend. Uit het originele tekstblad blijkt dat 'Low Bridge' vooral bedoeld is voor dat jongetje.

Cees Schipper





Pôllenijtsjes

Nieuwsbrief van Shantykoor De Pôllesjongers van Woudsend
Redactie: phkranendonk@outlook.com telefoon: 06-55186794

Nieuwsbrief
27 juni 2015
Nummer 146

Kennismaking met Bernard van Noordenburg

Naar Friesland

Als rasechte keientrekker, zo noemen ze Amersfoorters, ben ik in 2000 naar Friesland geëmigreerd, op zoek naar ruimte, water, een betaalbaar woonboerderijtje en voor mijzelf en mijn ex een nieuwe werkgever; ontwikkelingswerk noemen we dat. Dat alles is goed gelukt, we hebben met veel plezier bijna 14 jaar in Dunegea gewoond.

Na een scheiding in 2004 ben ik weer gelukkig getrouwd met Anouk en kregen we een mooie kwajongen, "Nanne", welke ondertussen alweer richting de zes jaar gaat en boven iedereen uitsteekt in groep 1-2-3.

Nanne was ook de reden om toch in een dorp te gaan wonen, als enig kind was er toch de behoefte bij buurtkinderen en bij school wonen. En als ik dan toch mijn boerderijtje in moest ruilen, dan wel aan water, zo zijn we dus in Woudsend op de Wrins 7 beland, nu alweer anderhalf jaar geleden.



Werk

Ik ben alweer 2r jaar bezig in de civiele betonbouw, sinds 2000 als sr. projectleider in Sneek bij JJ de Vries, tegenwoordig Friso Civiel, ik ben dus collega van Douwe.

In mijn dagelijks werk ben ik eindverantwoordelijk voor een aantal grotere civiele projecten, denk dan aan bv de rondweg Zuidhorn met tunnel en brug, restauratie Wouda gemaal en Berlage brug Groningen, op het ogenblik ben ik druk bezig met een aantal grote poldergemalen in Noord Holland. Leuk werk, wel af en toe een hoop stress, maar ik kan wel mijn organisatorische, technische en financiële drive kwijt.

Zeilen en klussen

Naast het zingen is zeilen zeer zeker wel mijn grootste hobby, ik zeil al 35 jaar, op dit moment met een kajuitzeilboot, een *Friendship 28* en natuurlijk de avond- Valk wedstrijden van de watersportvereniging.

Bovendien ben ik een fervente klusser, aangezien ik overdag enkel aan het bellen, typen, kletsen en stressen ben is het wel mooi thuis aan het klussen te zijn, vooral aan huis (veranda enzo) maar ook aan de boot.



Zingen

Tja en dan dat zingen, dat zat er al in sinds mijn 7^e. Ik heb zeker 25 jaar bij scouting (zeeverkenner natuurlijk) rondgelopen en daar begon het al met *Meisje Loos* en *Drunken Sailor*. Na in 2000 eens bij de *Headammers* geïnformeerd te hebben (moeilijk doen, voorzingen, niet mijn ding) was ik in 2004 bij de oprichting van shantykoor *Tegenwind Idskenhuisen*. Ik zing (ook als voorzanger) daar dus alweer 10 jaar, ook 10 jr penningmeester geweest. Dus bij ons optreden laatst in Sloten kreeg ik op een gegeven moment een opmerking van iemand voor me; zeg heb je toevallig al ergens eerder gezongen; ik zei nog zo, niet doorvertellen, maar ik heb stiekem wat geoeffend.

Ik heb er zin in om dorpsbewoners te leren kennen, nieuwe liedjes te leren en te kunnen oefenen met een bevolgen dirigente, dus volgens mij moet het goed komen met de *Pôllesjongers*, misschien wat meer *Forebidders*, toch wel de kern van de Shanty's, maar ook dat komt vast wel.

Oent Sjen tot na de zomer.

Bernard (en Anouk, Nanne en Heidelwachtel Sammie)



Pôllenijtsjes

Nieuwsbrief van Shantykoor De Pôllesjongers van Woudsend
Redactie: phkranendonk@outlook.com telefoon: 06-55186794

Nieuwsbrief
27 juni 2015
Nummer 146

Evenementen 2015 in Woudsend

M.F.C. de Driuwpôle & Jeugdhonk Yn 't Rom Presents:

Skûtsje Live

**Johannes Rypma
ft. the Bountyhunters
Frerik de Swetser
de Pôllesjongers
DJ Lazy Jack
Kidsparty**

Gratis Entree!
Zondag 26 Juli 2015

Aanvang: 16:00
Locatie: het M.F.C. Driuwpôle Plein te Woudsend

Woudsendevents TAXI RNSMAN ES

'Skutsje Live' zondag 26 juli, vanaf 16.00 uur, MFC-plein
Vanuit het MFC is een mooi initiatief genomen om op de zondag voorafgaand aan het SKS-Skûtsjesilen wat meer beweging, muziek en mensen in Woudsend te krijgen. Onze koorgenoot Theo Velting zit ook in de organisatie. Wij zingen en zijn er bij.

Het programma:

16.00 – 17.00 uur	DJ Jacco kidsparty
17.00 – 18.30 uur	Shantykoor de Pôllesjongers
18.30 – 20.30 uur	Frerik de Swetser
20.30 – 23.00 uur	Johannes Rypma band 'The bounty Hounters'
Vanaf 23.00 uur	Vervolg feest in het MFC

Zomeravondmarkt:

Van 16.00 -22.00 uur is er tevens een zomeravondmarkt op de Waechswal.

12 september 2015

Monumenten Muziek Markt en Meer...

WOUDSEND

"Kunst en ambacht"

'Monumenten, Muziek en Meer...' zaterdag 12 september, vanaf 12.00 uur een uitgebreid programma voor jong en oud :

- ***Live muziek** in kerken, bij molens en horeca met koren, muziekgroepen en solisten. Wij zijn er bij en zingen mee.
- *Een uitgebreide **kunst- en streekmarkt** met 'faire'producten.
- *Speciaal programma **voor de jeugd**: kinderplein en kindertheater.
- *Weer **vaartochtjes met verhalenverteller** Mindert Wijnstra, de 'Elfstegentocht' met gidsen en **het treintje** als 'Monumentenexpress'.
- ***De Midstrjitte** met vrijmarkt en verkoop vanuit huizen en winkeltjes.
- *De horeca met **proeverijen** onder het motto 'Koken als ambacht'
- *En de hele dag de molens, kerken en historische panden open voor bezichtiging.
- *Alles aangekondigd door de bekende omroeper Pieter Haringsma.

Noteer dit programma al vast in de agenda: zaterdag 12 september!

Dank aan onze vaste sponsors

