



# Pôllesijtsjes

Nieuwsbrief van Shantykoor De Pôllesjongers van Woudsend  
Redactie: [phkranendonk@outlook.com](mailto:phkranendonk@outlook.com) telefoon: 06-55186794

Nieuwsbrief  
december 2018  
Nummer 151

## Hierbij de 'nije' nieuwsbrief op de valreep van het oude en nieuwe jaar.

Met een voorwoord van onze voorzitter, een terugblik op ons 25-jarig jubileum van november en vooruitblik op ons volgende Shanty-plus Festival van 20 april 2019. En weer een overzicht van belangrijke data van evenementen in het volgend jaar. In de rubriek "Kennismaking met...." bijdragen van twee nieuwe leden van ons koor: Piet van der Vlist en Henk van Vreumingen. Ook dank aan Henk voor de assistentie bij de opmaak van deze nieuwsbrief. *Veel leesplezier en goede jaarwisseling gewenst namens het PR-team!*

### Van de voorzitter:

Beste koorleden,  
2018, alweer een jaar dat op zijn eind loopt. Wel een bijzonder jaar, want in dit jaar mochten wij ons 25-jarig jubileum vieren met veel plezier en zang. Het was een mooie avond.  
Is het eigenlijk niet raar om maar één keer per jaar aan een ander te denken, en diegene wat meer aandacht te schenken? Waarom kunnen we alleen met kerst lief zijn voor elkaar? En op al die andere dagen: vergeet het maar?  
Als ieder op aarde daar nu eens aan denkt, dan weten we zeker dat het nieuwe jaar ons zoveel meer vreugde brengt.  
Hele fijne dagen en een voorspoedig mooi zingend 2019.  
Vriendelijke groeten Theo.

### Geslaagd jubileumfeest

Op zaterdagavond 24 november vierden wij ons 25-jarig jubileum met een mooie feestavond in de Pôllezaal van het MFC. Een volle zaal met leden, oud-leden, sponsors, donateurs en vele andere belangstellenden werd een gevarieerd programma aangeboden.



Na het welkomstwoord van Theo werd onze accordeoniste Roelie Boekema met ereteken met algemene instemming tot erelid benoemd. Daarna een prachtige presentatie van Douwe Zondervan met hoogtepunten van de afgelopen 25 jaar. De unieke beelden met vrolijke en humoristische Lokwinsk-optredens werden afgewisseld met 'live'-zangoptredens. Een

delegatie van ons 'collega-koor' De Reinbôge verraste ons vervolgens met een cadeau en jubileumlied. Daarna het informele deel met een optreden van Ernst Langhout & Band in een geanimeerde en gezellige sfeer. Al met al een geslaagde jubileumavond!

### Agenda



### Evenementen 2019

- \* **12 januari** Nieuwjaarsborrel MFC met De Putkapel
- \* **19 februari** Fertier in MFC
- \* **20 april** Shanty-plus Festival
- \* **10 juni** Fiets-elfstedenfestival
- \* **14 + 15 juni** Wâldseiner Wykein
- \* **8 juli - 22 augustus** Boerenmarkt
- \* **4 augustus** Muziekfestival 'Skûtsje Live'
- \* **5, 12 en 13 augustus** Skûtsjesilen bij Woudsend
- \* **15 september** 'Monumenten, Muziek en Meer..'
- \* **26 oktober** Nacht van de Nacht

### In dit nummer:

- Van de voorzitter
- Evenementen 2019
- Terugblik jubileum
- Shanty-plus Festival 2019
- 'Kennismaken met...'





# Pöllenijtsjes

Nieuwsbrief van Shantykoor De Pöllenjongers van Woudsend  
Redactie: [phkranendonk@outlook.com](mailto:phkranendonk@outlook.com) telefoon: 06-55186794

Nieuwsbrief  
december 2018  
Nummer 151

## Kennismaking met Henk van Vreumingen

*Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren en getogen?*

Ik ben geboren in West Friesland (Zwaag) op 8 januari 1948. Elvis Presley is op dezelfde dag jarig. Daarna zijn we naar Rotterdam verhuisd. Mijn vader was daar pensionhouder. Wij hadden daar gasten die bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij werkten en uit de "provincie" kwamen. De familie van Vreumingen komt oorspronkelijk uit Gouda en Oudewater en was daar al in de 17<sup>e</sup> eeuw (koeken)bakker.



*Wat is je opleiding geweest?*

Ik heb op de HBS-B gezeten in Oostburg (Zeeuws-Vlaanderen), een gezellige tijd. Na wat tussenjaren heb ik fysische chemie aan de RUU gestudeerd. Ondertussen heb ik daar Amy van der Ent, regie assistente bij Teleac, ontmoet en we zijn na een paar jaar getrouwd. . Eerst

hebben we in Utrecht gewoond en daarna in Lekkerkerk, en hebben de hele "Lekkerkerk affaire " actief meegemaakt, Amy als bestuurslid van de bewonersvereniging en een collega en ik als technische commissie.



*En wat voor werk deed je?*

Ik heb mijn hele loopbaan in het bedrijfsleven gewerkt (business to business). Links een foto met een Russische collega op een zeilschip. De laatste 10 jaar ben ik inkoopster geweest van chemische producten bij Neville Europe BV in Uithoorn en was ik consultant.

*Maatschappelijke activiteiten/vrijwilligerswerk, hobby'?*

Ik ben, lijkt het wel, altijd penningmeester geweest. Op de HBS, Nederlandse Universitaire Kampioenschappen in 1974 en Studenten Scherm Bond. Met wat kennissen heb ik een bridgeclub opgericht in Bavel, waar wij in 1980 zijn gaan wonen. Ook daar werd ik penningmeester en ben dat bijna 35 jaar geweest.

Mijn hobby's zijn: werken met computers (o.a. vba programmeren), bridgen, fotografie en genealogie (voorouder onderzoek, leuk detail: heel verre familie van mij – Anna Jantina van Vreningen- heeft in Friesland gewoond en was de moeder van Gerrit Roorda uit Opsterland achter Heerenveen, zie wikipedia )



*Waar woon je en met wie? Wij wonen aan de Dokter Bongastrjitte 9, met uitzicht op de binnenhaven. Amy en ik zijn nog steeds samen. Wij hebben 2 zonen en 3 kleinkinderen, allen jongens.*

*Waarom naar Woudsend? Wat vind je van Woudsend?*

Onze kinderen zijn op jonge leeftijd op zeilkamp geweest. De jongste heeft er zijn hobby van gemaakt en is nog altijd vaak in Friesland. Hij heeft ons overgehaald om in Friesland te gaan kijken toen wij uit Bavel wegwilden. Na wat rond gekeken te hebben door heel Nederland, hebben we een jaar in Koudum gewoond. Vanuit Bavel waar wij woonden leek het onmogelijk om rustig rond te kijken. Na veel bezichtigingen zijn we in Woudsend terecht gekomen en we wonen daar nu zo'n 1,5 jaar met veel plezier.

*Wat heb je met muziek?*

Ik heb 2 jaar piano les gehad, dat was niet zo'n succes. Ik had vroeger altijd radio Veronica aan en later Skyradio en luisterde in de auto naar muziek. Nu het shanty koor, niet omdat ik mooi kan zingen maar omdat het gewoon leuk is.



# Pôllesijtsjes

Nieuwsbrief van Shantykoor De Pôllesjongers van Woudsend  
Redactie: [phkranendonk@outlook.com](mailto:phkranendonk@outlook.com) telefoon: 06-55186794

Nieuwsbrief  
december 2018  
Nummer 151

## Kennismaking met Piet van der Vlist

*Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren en getogen?*

Ik ben in 1965 geboren in Lopik. Ik heb daar gewoond tot 1991. In mijn jeugd heb ik veel geholpen in het woninginrichtingsbedrijf van mijn ouders, daarnaast kwam ik als klein jochie vaak bij onze buurman in de bakkerij en heb ik ook geholpen op een boerderij. In 1991 ben ik getrouwd met Nellie en zijn we in Amstelveen gaan wonen. Toen onze jongens (Kevin en Richard, een tweeling) in 1999 zijn geboren, verhuisd naar IJsselstein. Daar hebben we tot december 2017 gewoond. Op 19 december heeft de verhuishwagen onze spullen afgeleverd op De Poel.



*Wat is opleiding geweest en wat voor werk doe/deed je?*

In heb na de MAVO, MTS en HTS (Bouwkunde) de opleiding tot beroepsbrandweerofficier in Schaarsbergen gevolgd. Ik heb van mijn hobby van brandweerman mijn beroep kunnen maken. Mijn eerste werkplek was Amstelveen, daarna IJsselstein, regionale brandweer Utrecht en ik werk nu sinds 1 juni 2017 bij de Brandweer Fryslân. Mijn standplaats is Sneek. Ik ben daar clusterhoofd van de posten Echten, Joure, Langweer, Lemmer en St. Nyk en daarnaast belast met het materieelbeheer van de afdeling Zuidwest Fryslân (21 brandweerposten in Súdwest Fryslân en De Fryske Marren). Dat doe ik met een team van 7 man.



*Maatschappelijke activiteiten/vrijwilligerswerk, hobby's...*

In IJsselstein heb ik een juniorenteam van voetbal begeleid en gecoacht. Ook heb ik samen met Nellie in de jongerencommissie van de kerk gezeten. Omdat wij in 2009 een nieuwbouwwoning hebben gekocht in een project, heb ik in de bouwcommissie gezeten en van daaruit ook weer betrokken bij de buurtvereniging. Mijn hobby's zijn -naast de

brandweer- zeilen, vissen (alles op en aan het water), voetballen en rijden op een vrachtwagen. En nu dus sinds kort zingen in het shantykoor.

*Waar woon je en met wie?*

Ik woon, samen met Nellie, op De Poel 21. Onze jongens zijn vorig jaar gaan studeren. De één in Eindhoven en de ander in Tilburg. Zij zijn daar ook op kamers gegaan, waardoor wij de kans kregen om naar Friesland te verhuizen.

*Waarom naar Woudsend? Wat vind je van Woudsend?*

Wij hebben al langere tijd de wens om naar Friesland te komen en al diverse zeilvakanties doorgebracht op de Friese wateren. Wij zijn in Woudsend komen wonen, omdat het op fietsafstand van Sneek is én het centraal ligt in het gebied waar ik Officier van Dienst voor de brandweer ben. Toen ik wist dat ik aangenomen was in Sneek, zijn we ons gaan oriënteren op een nieuwe woning, in ieder geval aan het water en ook aan de "staande mastroute". Daarnaast wilden we in een dorp wonen, waar de noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn. Woudsend biedt datgene wat wij graag willen. Door de contacten op straat, bij de brandweer, voetbal, kerk en niet te vergeten het shantykoor, voelen wij ons helemaal thuis in Woudsend.



*Wat heb je met muziek?*

Ik ben zelf geen muzikant. Ik heb wel graag muziek op de achtergrond aanstaan. Daarnaast heb ik het altijd heel fijn gevonden om te zingen, maar heb nog nooit op een zangkoor gezeten. Door mijn buurman ben ik gevraagd om bij het shantykoor te komen en dat bevalt mij heel goed.



# Póllesjongsjes

Nieuwsbrief van Shantymoor De Póllesjongers van Woudsend  
Redactie: [phkranendonk@outlook.com](mailto:phkranendonk@outlook.com) telefoon: 06-55186794

Nieuwsbrief  
december 2018  
Nummer 151

## Zaterdag 20 april 2019 'Shanty-plus Festival'

20 april 2019 WOUDSEND

Spetterend programma  
12.00 - 18.00 uur  
in de oude kern van  
Woudsend

Opening  
watersportseizoen  
Woudsend - Heeg

**Shanty-plus Festival**

Optredens van  
shantymoor en muziekgroepen

Gezellige watersport- en streekmarkt

Presentatie watersportbedrijven en horeca

Kinderplein

Gratis vaarverbinding Woudsend - Heeg  
kom kijken, luisteren, proeven en varen  
[www.pollesjongers.nl](http://www.pollesjongers.nl)

De voorbereidingen voor het volgende 'Shanty-plus Festival' op 20 april zijn in volle gang via de festivalcommissie van ons koor.

Het programma (van 12-18 uur) borduurt grotendeels voort op de vorige twee festivals in 2015 en 2017. Bij de horecabedrijven en het MFC treden de shantymoor op, afgewisseld door folkgroepen en dekdweilorkesten. Verder zijn er veel andere activiteiten waaronder een watersport- en streekmarkt, een kinderplein, elfstegentocht en vaartochtjes.

Tevens is op 20 april de opening van het watersportseizoen Woudsend-Heeg-Gaastmeer. In Heeg is dan ook het jaarlijkse **Dekdweifestival**, waarbij ook in Woudsend dekdweilorkesten afmeren en spelen. Er is weer een doorlopende gratis vaarverbinding tussen Woudsend en Heeg met klassieke beurtveershipen. In januari zal het programma rond zijn en bekend gemaakt worden.

Uiteraard hopen wij weer op ieders medewerking en inzet, zodat we weer een mooi festival tegemoet kunnen zien!



Dank aan onze vaste sponsors

