



Póllesjtsjes

Nieuwsbrief van Shantykoor De Póllesjongers van Woudsend
Redactie: apvdhorst@gmail.com telefoon: 06-52534768

Nieuwsbrief
Januari 2020
Nummer 152

Hierbij de 'nije' nieuwsbrief in het nieuwe jaar 2020.

Met een voorwoord van onze voorzitter, een terugblik op de achterliggende periode en een vooruitblik op wat komen gaat. En weer een bescheiden overzicht van belangrijke data van evenementen in het nieuwe jaar.

In de rubriek "Kennismaking met...." bijdragen van twee nieuwe leden van ons koor: Paul Loven en Jan Ids de Boer (echt waar en dus niet te verwarren met ons trouwe lid Jan de Boer).

Peter Kranendonk heeft zijn taak overgedragen aan Henk van Vreumingen die samen met Adriaan de nieuwsbrieven gaat verzorgen. Peter bedankt voor je inzet en creatieve bijdrage.

Veel leesplezier

Van de voorzitter:



Beste koorleden,
Alweer een jaar voorbij, een bewogen en mooi jaar is gepasseerd. Een nieuw vers jaar staat voor de deur te wachten om op zijn mooist te worden ingekleurd. Mijn recept voor 2020 is dan ook een lepel geluk, een snuifje succes met als hoofdingrediënt gelijkheid in de wereld.

De 3 regels voor het komende jaar:

- Als je niet naar voren stapt, zul je altijd op de zelfde plek blijven staan.
- Als de moed je in de schoenen zinkt, ga dan op je kop staan.
- Als je denkt dat het tegen zit, denk dan opnieuw.

Ik wens ieder koorlid, de muzikanten, de dirigente, sponsors en donateurs een voorspoedig 2020 met veel zangplezier.

Vriendelijke groeten Theo.

20 april 2019 WOUDSEND

Spetterend programma
12.00 - 18.00 uur
in de oude kern van
Woudsend

Opening
watersportseizoen
Woudsend - Heeg

Shanty-plus Festival

Optredens van
shantykoren en muziekgroepen

Gezellige watersport- en streekmarkt

Presentatie watersportbedrijven en horeca

Kinderplein

Gratis vaarverbinding Woudsend - Heeg
kom kijken, luisteren, proeven en varen
www.pollesjongers.nl

Een zonnige, muzikale en vrolijke dag was het op 20 april 2019 tijdens het 'Shanty-plus Festival'.

Het mooie zomerse weer was natuurlijk wel een cadeautje voor de feestelijke opening van het watersportseizoen. De koren werden bij het MFC ontvangen met koffie, koek, sùkerbôle en broodjes. Na de opening van de dag door onze Woudsender sleepbootschipper Marijke van der Wal konden de koren los bij de verschillende terrassen van de horeca. Veel muzikale variatie en vrolijkheid werd gebracht door de koren uit Noord-Holland, Groningen en Friesland. Er was een gezellige markt op de Waechswâl en bij de passantenhaven. Het kinderplein werd weer druk bezocht en de vaartochtjes door Woudsend en naar Heeg konden steeds vol vertrekken. Mooi

om te zien was dat, naast de gasten, ook veel Woudsenders volop genoten van het programma. Het festival werd afgesloten met een samenzang van alle koren bij het MFC-podium met tot slot het Friese volkslied. Een geslaagde dag die nog even werd voortgezet in en bij de horeca in het dorp.

Agenda



Evenementen 2019

- * **4 januari** Nieuwjaarsborrel MFC met De Putkapel
- * **1 en 8 februari** Fertier in het MFC
- * **4 april** Shantycafé Toppenhuizen
- * **15 en 17 mei** Sleepbootdagen
- * **1 juni** Fiets-elfstedenfestival
- * **12 + 16 juni** Wâldseiner Wykein
- * **5 juli** Muziek op Yndyk
- * **9 juli - 20 augustus** Boerenmarkt
- * **26 juli** Muziekfestival 'Skûtsje Live'
- * **27 (en 28) juli** Skûtsjesilen bij Woudsend
- * **12 september** Reünie
- * **12 september** 'Monumenten, Muziek en Meer..'
- * **12 en 13 september** Open monumenten dagen
- * **24 oktober** Nacht van de Nacht

In dit nummer:

- Van de voorzitter
- Shanty-plus Festival 2019
- Optreden Zandfoort
- 'Kennis maken met...'
- Tot slot
- Taakverdeling





Póllesjtsjes

Nieuwsbrief van Shantykoor De Póllesjongers van Woudsend
Redactie: phkranendonk@outlook.com telefoon: 06-55186794

Nieuwsbrief
december 2018
Nummer 151



Optreden in het regenachtige Zandvoort op 29 september 2019

Wij zijn met onze supporters met de bus naar Zandvoort geweest. Jammer genoeg was het geen mooi weer en moesten we op één locatie in een tent optreden. Het was toch een erg leuke dag. Wij waren het publiek voor het andere koor dat op dezelfde locatie optrad en andersom. De foto geeft heel duidelijk weer hoe wij ons voelden.



Kennismaking met Paul Loven

Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren en getogen?

Ik ben in oktober 1956 in Amsterdam geboren. Ik ben opgegroeid in Amstelveen, samen met mijn oudere zus en mijn ouders. Mijn vader werkte bij de KLM. In 1969 verhuisde ik naar Zoetermeer, in verband met de verhuizing van het kantoor van mijn vader naar Den Haag. Toen mijn vader met pensioen ging in 1974, verkasten wij naar Stevensbeek in Noord-Brabant. In 1975 ging op ik kamers in Nijmegen en vele verhuizingen later woonde ik in Hilversum, met Catharina.



Wat is je opleiding en wat voor werk doe/deed je?

Na het afronden van de MAVO en de HAVO, ben ik in 1976 het bankiersvak ingerold. Vanaf toen heb ik, zowel in het buitenland (Brazilië en Indonesië) als in het binnenland (bestuursfuncties bij ABN AMRO, Van Lanschot en PGGM) met heel veel voldoening in de financiële wereld gewerkt. Daarnaast ben ik actief geweest als toezichthouder in de zorgsector. Op dit moment ben ik bestuursvoorzitter van de drie pensioenfondsen van de KLM; een voor de vliegers, een voor het cabinepersoneel en een voor de KLM-ers die op de grond actief zijn. Ik kom dus weer met regelmaat in Amstelveen. Ik combineer deze activiteit met advies- en coachingswerk in de financiële- en de zorgsector.

Maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk, hobby's

Ik ben vele jaren toezichthouder geweest in de zorgsector. Het vrijwilligerswerk zal er op enig moment wel van komen, maar voor nu is de bestuurlijke agenda nog echt te vol. Ik ben een echte lange afstandswandelaar. Ik loop al vele jaren de Nijmeegse Vierdaagse en ik heb mij voor komend jaar ingeschreven voor de Friese Elfsteden Wandeltocht; dat lijkt mij echt geweldig! Daarnaast zeilen we met veel plezier met onze Friendship 28. Onze jongens zijn allemaal uitstekende zeilers, die dan ook met veel plezier naar Friesland komen.

Waar woon je en met wie?

In 1989 ben ik getrouwd met Catharina; een echte Friezin. Na alle omzwervingen in binnen- en buitenland, zijn we neergestreken in Woudsend. Hier zijn we aan het uitkijken naar een definitieve woonplek. We hebben het in Woudsend heel goed naar onze zin. Onze jongens zijn inmiddels allemaal 'uitgevlogen' uit het ouderlijk nest, dat vele jaren in Baarn stond. Nu wonen de jongens allemaal in Utrecht en we gaan met regelmaat een weekeindje naar ze toe.

Waarom naar Woudsend? Wat vind je van Woudsend?

In 2004 kochten we een huis in De Rakken. Ik was daar eind jaren '70 wel eerder geweest en ik genoot toen al van de plek. Kortom, Woudsend was al vele jaren onze stek voor vakanties. Toen wij vorig jaar besloten om vanuit Baarn ook definitief te verhuizen naar Friesland, bleek Woudsend -na een ruime zoektocht- ook echt onze voorkeursplek om te gaan wonen. Catharina en ik zoeken een plek met 'mienskip'. We vinden het allebei prettig om onderdeel te zijn van een gemeenschap. Woudsend is een open gemeenschap en wij voelen ons dan ook echt 'wolkom'. Lid worden van De Pollesjongers hoort daarbij. Wat heb je met muziek?

Te veel om op te noemen! Ik ben mijn hele leven al een enorme muziekliefhebber. Wel passief, want ik speel geen instrument. In tegenstelling tot Catharina, had ik nog nooit op een zangkoor gezeten. Ook om goede aansluiting bij de 'mienskip' op te bouwen, ben ik sinds enige weken lid van de Pollesjongers en dat bevalt mij heel best!



Pôllesjongsjes

Nieuwsbrief van Shantymoor De Pôllesjongers van Woudsend
Redactie: phkranendonk@outlook.com telefoon: 06-55186794

Nieuwsbrief
december 2018
Nummer 151



Kennis maken met Jan Ids de Boer

Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren en getogen?

Ik ben geboren in Lippenhuizen, tegelijk met mijn broer, in het jaar 1947.

We groeiden op tussen boeren, bossen en hei. Het leven was mooi en ongecompliceerd. Wat enigszins veranderde bij de overgang naar de middelbare school. In 1975 ben ik getrouwd met Titia die ik tijdens de vakanties in Elahuizen heb leren kennen. We zijn gaan wonen in Gouda en in 2006 verhuisd naar Oldemarkt. We hebben twee kinderen en vier kleinkinderen.



Wat is je opleiding en wat voor werk deed je?

Na het Drachtster Lyceum heb ik de studie Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen gevolgd. Na afronding van mijn studie ben ik in Den Haag gaan werken bij de Rijksoverheid, hoofdzakelijk als beleidsmaker en manager op het gebied van personeel en organisatie bij een aantal departementen variërend van Binnenlandse Zaken tot de Koninklijke Marine.

Maatschappelijke activiteiten/vrijwilligerswerk, hobby's

Ik ben als vrijwilliger actief geweest in schoolbesturen en buurtverenigingen. Ik heb gewerkt als bestuurslid van een woningcoöperatie in Gouda, van 'Plaatselijk Belang' in Oldemarkt en van de lokale ijsvereniging. Zeilen, fietsen, schaatsen en zo nu en dan een golfballetje slaan zijn zaken die ik leuk vind om te doen, net als het zingen natuurlijk.

Waar woon je en met wie?

Sinds eind mei van dit jaar wonen Titia en ik tot volle tevredenheid op De Kolk 24 alhier. We verwachten hier nog tot eind 2020 te blijven in afwachting van de voltooiing van ons appartement in Zeist.

Waarom naar Woudsend? Wat vind je van Woudsend?

Woudsend is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. We zochten tijdelijk onderdak na snelle verkoop van het huis in Oldemarkt. We konden hier terecht en er was ook nog een ligplaats voor de zeilboot. Geen bewuste keus, maar we hebben het zeer naar ons zin. Ruim huis, mooi uitzicht en vriendelijke burens. Omdat we zeilers zijn en bovendien onze vakanties jarenlang in Elahuizen doorbrachten, is Woudsend niet helemaal onbekend terrein voor ons. De openingstijden van de Spar worden zeer gewaardeerd. Persoonlijk vind ik het prettig weer Fries te kunnen spreken.

Wat heb je met muziek?

Muziek kleurt het leven, alhoewel mijn grootmoeder ons pianoles gaf en het notenschrift leerde lezen, is die kennis en kunde niet beklift bij mijn broer en mij. Wel zijn we sindsdien passieve muzikliefhebbers gebleven van allerlei muzieksoorten en zingen we graag. Dus toen buurman Dick mij vroeg voor de Pôllesjongers zei ik volmondig ja. Ik vind het erg leuk om te doen en heb veel waardering voor onze muzikale begeleiders en de dirigente. Het lijkt op het oog een willekeurig samenraapsel van wat oudere mannen, maar als we gaan zingen merk je dat we een gevoelige snaar kunnen raken bij de toehoorders.

Tot Slot

In 2020 zullen de taken binnen het bestuur wel enigszins veranderen. Henk neemt de taak als penningmeester van Bernard over. Peter Kranendonk zal terugtreden uit de PR-commissie en zijn taken worden verdeeld over andere leden. Natuurlijk danken wij hem voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Met Adriaan gaat het langzaam beter en hij neemt weer een aantal taken op zich.

Met dank aan onze vaste sponsors





Pôllenijtsjes

Nieuwsbrief van Shantykoor De Pôllesjongers van Woudsend
Redactie: phkranendonk@outlook.com telefoon: 06-55186794

Nieuwsbrief
december 2018
Nummer 151

Taakverdeling

De taken zijn verdeeld onder de volgende koorleden en muzikanten:

Kleding	Bart van der Wal
Website	Cees Schipper
Muziekcommissie	Douwe Zondervan, Dick Granneman, Willem Visser, Roelie Boekema, Louiza Saitova
Lief en Leed	Gerard Visser
Penningmeester	Henk van Vreumingen
Tekstbladen	Roelie Boekema, Jan Osinga en Adriaan van der Horst
Mutsen	Klaas Schraa
Secretaris	Luutzen Nijdam
PRTeam	Piet de Vries, Sietse de Jong en Adriaan van der Horst
Voorzitter	Theo Velting
Muzikanten	Roelie Boekema, Dick Granneman, Willem Visser
Dirigente	Louiza Saitova